

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar
Ik ben met u
2. Gods hand
3. Zegen
Vrede met God
4. In de kerk
5. Is Deze niet de Christus?
Deze ontvangt zondaars
6. Echte vrienden
7. Vergeving van zonden gaat voorop
Waarlijk vrij
8. Stil zijn
9. God zorgt voor u
Dan nóg!
10. Geen zorgen
11. Goede moed
Bemoediging
12. De goede Herder
13. Redding
Gods heilstem
14. Jezus' sterven
15. De Levende bij de doden?
Christus' overwinning
16. Vroeg zoeken
17. Jezus is er
Waarom?

18. Evangelist in eigen land
19. Onder Jezus' zegen
Een bereide plaats
20. Water
21. Een gebed om de Heilige Geest
Doorwaai mijn hof
22. Pinkstertekenen
23. Alleen Jezus
Jezus alleen
24. Een handvol koren ...
25. Wie God bewaart, is wél bewaard
De Levensgids
26. Jezus zoekt mensen
27. Uit genade zalig
Gods genade
28. Danken
29. Vallend blad
Een boodschap aan ons allen
30. Troosten
31. Jezus Christus, de Zon der gerechtigheid
't Licht in de nacht
32. Eenzaam
33. De bruiloft van het Lam
Ten hemel gaan
34. Niet veranderd en niet verteerd
35. Goddelijk onderzoek op de oudejaarsavond
Zijn wij dan ook bereid?

Voorwoord

Nooit zal de wereld meer zijn als voorheen ... Dat was de blijde boodschap in de tijd dat er in het Romeinse Rijk een nieuwe keizer aan de macht kwam. De betekenis van het woord ‘Evangelië’ is ook ‘blijde Boodschap’.

In de Bijbel lezen we het Evangelië van Jezus Christus. Dat is de blijde Boodschap die het leven van een mens zó radicaal verandert, dat het nooit meer wordt als voorheen. Hoe dat kan? U leest het in dit boekje met meditaties en gedichten.

In een meditatie wordt een Bijbelgedeelte uitgelegd en de boodschap daarvan aan de lezer doorgegeven. Willen we die boodschap goed verstaan, dan hebben we daarbij de hulp van God de Heilige Geest nodig. Neem daarom deze goede raad aan: Leest u deze meditaties niet zonder gebed tot God. Zonder Hem zal ons leven nooit zo ingrijpend veranderen om daardoor eeuwig gelukkig en zalig te zijn. In onszelf zijn we door onze zonden verloren, maar door het geloof in Jezus Christus kunnen we behouden worden. Dan alleen. En áls dat gebeurt, zal ook uw leven nooit meer zijn als voorheen. Is dat geen blijde Boodschap?

Met dat doel heeft ds. D.W. Tuinier deze meditaties ook geschreven. Dat is ten diepste het doel waarom God de

blijde Boodschap in de Bijbel aan mensen bekendmaakt:
*Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de
Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt
in Zijn Naam* (Johannes 20:31).

G. Baan, evangelist

Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar

Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE.

Psalm 4:7b

We beginnen het nieuwe jaar met een gebed. David bidt tot God: *Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE.* Het is nood in Davids leven. Hij is weggelucht uit Jeruzalem. Het zal niet lang meer duren of zijn opstandige zoon Absalom met zijn mannen zullen komen ... Daarom horen we de bange vraag uit de mond van Davids vrienden: *Wie zal ons het goede doen zien?*

Is dat misschien ook uw vraag voor de onbekende toekomst? Hoe zal het gaan met de gemeente, in mijn gezin, op mijn werk, op school, met mijn gezondheid, met mijn bedrijf, in ons land? Wij hebben allemaal zo onze vragen, onze zorgen, onzekerheden en problemen. Die vragen zijn begrijpelijk en menselijk. Toch blijkt er ongelooft uit en geen vertrouwen!

Trouwens, het werkelijk goede is in de wereld niet te vinden. Weet u wat het goede is? Dat is vragen naar de HEERE en Zijn sterkte. Het goede is delen in Zijn lief-

de en nabijheid. Wie zal ons het goede doen zien? Geen mens. Dat kán niemand ons ooit laten zien. Dus ... als we naar beneden blijven kijken, als we het van onszelf of van mensen blijven verwachten, komen we altijd teleurgesteld en bedrogen uit.

David wijst ons de beste weg. Dat is de weg van het gebed. Hij schuilt bij God met al zijn vragen, zijn zorgen, zijn zonden en zijn schuld. Hij smeekt: *Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE*. Hij verlangt naar Gods nabijheid. Hij ziet uit naar Gods hulp en zegen. Hij bidt om geestelijk licht, het licht van Gods aanschijn. Dat is hem alles. Dat is het goede, het beste ... Wát hij ook missen moet, hóé zijn levensweg ook zal zijn, als de HEERE met het licht van Zijn genade maar met hem is, dan is het goed. Met Hem kan hij het leven aan, het leven door en het leven uit.

Maar ... hoekan hetaanschijndesHEERENDanoverDavid lichten? Dat kan alleen maar vanwege Gods Naam, de Naam HEERE. Daarin ligt de verwachting, de hoop en het uitzicht voor de toekomst. Daarin liggen de troost en de zekerheid van Gods genade. Gods aangezicht, Gods licht, kan alleen maar over hem lichten om Jezus' wil. Hij hing vrijwillig aan het kruis, drie uur in uiterste donkerheid. Niet voor Zichzelf, maar voor mensen die verlangen naar geestelijk licht. Als Jezus' licht in ons leven schijnt, gaan we getroost het nieuwe jaar in. Dat is pas een gelukkig Nieuwjaar!

Ik ben met U



*Als weer voor ons een jaar begint,
ligt alles nog voor ons verborgen.
Is 't jaar ons vriendelijk gezind,
of komen er misschien ook zorgen?*

*Wat ligt er voor ons in 't verschiet?
Zo rijzen in het hart de vragen.
Wij weten immers nu nog niet,
wat wij aan moeiten moeten dragen.*

*Maar hoe gelukkig is het hart
dat al de dingen van dit leven;
de vreugden, maar ook al de smart,
in de hand van God mag geven.*

*Dat, hoe de weg ook wordt geleid
in voor- en ook in tegenspoeden,
gelooft in Gods voorzienigheid
en weet: Hij zal mij trouw behoeden.*

*Heer', leer ons zo vertrouwend gaan,
U daag'lijks volgend zonder vragen.
En doe ons steeds Uw Woord verstaan:
'Zie, Ik ben met u al de dagen.'*