



Welgelukzalig is de man  
die niet wandelt in de raad  
der goddelozen, noch staat  
op de weg der zondaren,  
noch zit in het gestoelte  
der spotters.

Maar zijn lust is in des  
HEEREN wet, en hij  
overdenkt Zijn wet dag  
en nacht.

*Psalm 1:1 en 2*







Kust de Zoon, opdat Hij  
niet toorne, en gij op de  
weg vergaat, wanneer Zijn  
toorn maar een weinig zou  
ontbranden. Welgelukzalig  
zijn allen die op Hem  
betrouwen.

*Psalm 2:12*





Doch Gij, HEERE, zijt een  
Schild voor mij, mijn Eer,  
en Die mijn hoofd opheft.

*Psalm 3:4*





Velen zeggen: Wie zal  
ons het goede doen zien?  
Verhef Gij over ons het  
licht Uws aanschijns,  
o HEERE!

*Psalm 4:7*





Maar laat verblijd zijn  
allen die op U betrouwen;  
laat hen tot in eeuwigheid  
juichen, omdat Gij hen  
overdekt; en laat in U van  
vreugde opspringen die  
Uw Naam liefhebben.

*Psalm 5:12*





O HEERE, straf mij niet in  
Uw toorn, en kastijd mij  
niet in Uw grimmigheid.  
Wees mij genadig, HEERE,  
want ik ben verzwakt;  
genees mij, HEERE, want  
mijn beenderen zijn  
verschrikt.

*Psalm 6:2 en 3*





HEERE, mijn God, op U  
betrouw ik; verlos mij van  
al mijn vervolgers en  
red mij.

*Psalm 7:2*







Als ik Uw hemel aanzie,  
het werk Uwer vingeren,  
de maan en de sterren, die  
Gij bereid hebt;  
Wat is de mens, dat Gij  
zijner gedenkt, en de zoon  
des mensen, dat Gij hem  
bezoekt?

*Psalm 8:4 en 5*





En de HEERE zal een  
hoog Vertrek zijn voor  
de verdrukte; een hoog  
Vertrek in tijden van  
benauwdheid.

*Psalm 9:10*





Gij ziet het immers; want  
Gij aanschouwt de moeite  
en het verdriet, opdat men  
het in Uw hand geve; op  
U verlaat zich de arme, Gij  
zijt geweest een Helper  
van de wees.

*Psalm 10:14*



