

Hoofdstuk 1

Achter ... Mij

Dit boekje gaat over een belangrijk onderwerp, namelijk het volgen van de Heere Jezus. En, dat volgen van de Heere Jezus vraagt zelfverloochening. Weet jij wat dat betekent? Zelfverloochening betekent dat je jezelf klein maakt voor een ander. Nee, dat is niet hetzelfde als een negatief zelfbeeld of een depressie. Maar het wil zeggen dat je de ander belangrijker vindt en jezelf daarom ‘aan de kant schuift’. Je begrijpt dat ds. Hooker het niet over de ander met een kleine letter heeft. Nee, hij wil tegen jou zeggen: ‘Als je achter de Heere aan wilt komen, moet je jezelf leren verloochenen voor Hem – de Ander met een hoofdletter.’ Zullen we eerst eens luisteren naar wat Jezus Zelf hierover zegt?

Op weg naar Jeruzalem

De Heere Jezus is met Zijn discipelen op weg naar Jeruzalem. De discipelen weten niet wat de Heere Jezus wél weet. Hij zal daar gaan lijden en sterven. Onderweg vertelt de Heere Jezus wat Hem zal overkomen. Hij zegt dat Hij veel zal lijden door de ouderlingen en overpriesters uit Jeruzalem. Ja, zij zullen Hem doden.

Als Petrus dit hoort wordt hij boos. Zijn Meester gedood worden? Dat nooit! En, als Hij dat nu al weet, dan moet Hij maar niet naar Jeruzalem gaan. Een begrijpelijke reactie, vind je niet?

Je kruis opnemen

Het antwoord van de Heere Jezus is duidelijk. Hij roept Petrus scherp tot de orde. Weet je waarom? Omdat Hij áchter Petrus Zijn tegenstander, de duivel, ziet staan. De Heere Jezus zegt eigenlijk: ‘Petrus, nu moet je Mij niet in de weg staan. Want als Ik niet naar Jeruzalem ga, kun jij niet zalig worden, ja kan *niemand* zalig worden.’ Hij zegt eigenlijk nog meer. Omdát Hij naar Jeruzalem gaat om te lijden en te sterven, zullen Zijn discipelen óók lijden. Ds. Hooker zegt heel mooi: ‘Als het Hoofd wordt verwond, zullen de andere delen van het lichaam dat ook voelen.’

Als je de Heere Jezus volgen wilt en een kind van Hem wilt zijn, leert dit jou dat jij ook jouw kruis moet opnemen zoals Hij dat gedaan heeft.

Het adres

Misschien dacht jij wel: Hoe kan Petrus dat nu niet zien?! Hij was toch een kind en knecht van de Heere? Jouw vraag is begrijpelijk. Ds. Hooker gaat hier ook op in. Hij zegt: ‘Leer hiervan dat zelfs de beste knechten van God raad en advies nodig hebben.’ De Heere Jezus leert door Petrus te vermanen al Zijn kinderen een belangrijke les, namelijk: Droom niet van een kroon, maar verwacht een kruis. Dat is nogal wat, denk je misschien. Daarom is het volgens Hooker zo belangrijk om elkaar dagelijks te waarschuwen hiervoor. Gods kinderen hebben wel een hart dat de Heere liefheeft en dient, maar het staat óók open voor veel gevaren. Eens heeft de Meester gezegd:

Mijn vrienden: Vreest niet voor degenen die het lichaam doden, en daarna niets meer kunnen doen. Maar Ik zal u tonen Wie gij vrezen zult: vreest Die Die nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen; ja, Ik zeg u, vreest Die. (Luk. 12:4,5)

Wat is een been zonder bot? Niets toch? Een been heeft een bot nodig om stevig te kunnen staan. Of wat is een gebouw zonder pilaren? Het zou instorten toch?

Nou, zo hebben Gods kinderen dus raad nodig. En daarom richt de Heere Zich tot Zijn kinderen. Zij kunnen niet zonder Zijn raad. En daarom geeft Hij hun deze raad mee: ‘Discipelen, willen jullie achter Mij aankomen, dan moet je het kruis opnemen en Mij volgen.’

Hoogmoedige mensen

Weet jij wat hoogmoed is? Hoogmoed betekent dat je veel te veel en veel te hoog over jezelf denkt. Petrus had daar ook last van. Daarom legt ds. Hooker uit dat dit Bijbelgedeelte in het bijzonder gericht is tot hoogmoedige mensen. Weet je wat zo kenmerkend is voor hoogmoedige mensen? Dat zij geen raad en advies nodig hebben van anderen. Ze stoppen gewoon hun oren dicht en bespotten je als je raad wilt geven. ‘Nee, jouw raad heb ik niet nodig!’ zeggen ze. Dat kan ook bij Gods kinderen zo zijn. Als bijvoorbeeld een jonger iemand hun raad geeft of hen wijst op zonden. Dan denken ze: Zo’n jonge snotneus hoeft mij de les niet te lezen. Liever iemand met aanzien. Of: hij is al zo oud, die zal vast geen goede raad hebben. Ds. Hooker gebruikt dit-zelfde voorbeeld en zegt dan: ‘Wilt u het medicijn niet ge-

bruiken omdat het in een stenen kruik zit?’ Eigenlijk ben je dan net als de zonen van Eli. Hofni en Pinehas vonden hun vader ook maar zwak. Zijn raad hebben ze niet nodig. ‘Doch zij hoorden de stem huns vaders niet’, staat er (1 Sam. 2:25).

Gods raad heb je nodig!

Kortom, als de Heere raad geeft, moet je goed luisteren. Zelfs al is het een scherp advies, zoals bij de discipelen. ‘Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis op en volge Mij.’ (Matth. 16:24).

De vrouw uit Samaria ging naar de stad en vertelde de inwoners van de stad over haar ontmoeting met Jezus. Ze zal hun hebben aangeraden om de Heere te gaan opzoeken. Stel dat de mensen tegen elkaar hadden gezegd: ‘Nou, raad of advies van zo’n vrouw heb ik niet nodig!’ Dan hadden ze nooit Christus gezien!

Jij hebt Gods raad altijd nodig. Luister er daarom naar, ook al is het een scherpe boodschap. Ook al is het een boodschap waar jouw hart tegen in opstand komt. Al doet het pijn. Het is het middel dat juist heelt, besef dat goed!

Wanneer de Heere raad gaf aan Zijn discipelen

Voor we naar de inhoud van de woorden van de Heere Jezus kijken, is het nodig om te zien wanneer de Heere juist déze raad gaf. De Heere ging pas spreken toen Petrus Hem tegen wilde houden. Ds. Hooker schrijft hier iets moois bij. Hij zegt: ‘Hieruit leren wij dat een geestelijke terechtwijzing zeer gepast is wanneer iemand met vleselijke motieven een ander probeert tegen te houden om God te dienen.’

Hij bedoelt hiermee te zeggen dat de woorden van Petrus vooral gericht waren op eigenbelang, passend bij zijn persoon. Toen de Heere zei dat Hij zou gaan lijden en sterven, riep Petrus het uit: ‘Heere, zijt U genadig; dit zal U geenszins geschieden’ (Matth. 16:22). Petrus bestraft de Heere Jezus nota bene. Waarom? Ach, hij vond het zoals het nu ging, eigenlijk wel heel fijn. Maar de Heere Jezus zegt: ‘Ga weg achter Mij, satanas, gij zijt Mij een aanstoot; want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn’ (Matth. 16:23). Zie je hoe de Heere Jezus dat doet? Hij zegt eigenlijk: ‘Petrus, jouw advies is gericht op het vlees, maar hier heb Ik een advies dat gericht is op je hart. Volg Mij maar, neem dat kruis maar op, alleen zó kun je achter Mij aan komen.’

Achter Jezus aan. Hem volgen, vraagt om een offer. In de volgende hoofdstukken gaan we kijken wát dit volgen is.

Vragen

1. Wat is zelfverloochening?
2. Noem nog eens een Bijbels voorbeeld waarin je zelfverloochening terugvindt?
3. Waarom is dit Bijbelgedeelte volgens ds. Hooker gericht op hoogmoedige mensen?
4. Welke les moest Petrus leren, denk je?
5. Welke les(sen) leer jij hieruit?